

Rafaël gemeenschap Schoonhoven
Jaarverslag 2015 en beleidsplan 2016

Jaarvergadering 25 mei 2016

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Missie, visie, doelen en strategie.....	4
Wie zijn wij? Wat is onze DNA.....	4
Missie (25 jaar).....	4
Visie (5 jaar).....	4
Doel en strategie (voor het komende jaar).....	5
Aanbidding.....	6
Bemoediging.....	6
Bijzondere Diensten.....	6
Creatieve aanbidding & Kunst.....	7
Vrouwenmorgen.....	8
Diaconaat.....	8
Evangelisatie.....	8
Evenementen.....	9
Facilitaire zaken.....	9
Gemeenteweekend/dag.....	10
Jeugdwerk.....	10
Kinderwerk.....	10
Onderwijs & Discipelschap.....	12
Pastoraat & Herstel.....	13
Voorbede.....	14
Welkomteam.....	15
Techniek & Geluid.....	15
Zending/Zaaien.....	16
Kinderfeest.....	16
Domeinen, Lidmaatschap.....	17
Onderlinge relaties (o.a. kerken).....	17
Rafaël Nederland en Foursquare.....	17

Voorwoord

Zoals velen van u weten is er bij Rafaël Schoonhoven een bestuurssamenstelling van externen en een voorzitters vertegenwoordiging van binnen onze eigen gemeente. Onze Gerard en Koos hebben zich bereid gevonden en blijven ons dienstbaar als externe bestuurders totdat wij ons eigen lokale bestuur hebben gevormd. Hier bidden wij voor en als leiding van de gemeente gaan wij hier ook in 2016 verder mee. Voor ons is de Shalom vrede van de Heer dit aankomende jaar de primaire focus en houden wij Gerard en Koos graag betrokken totdat de tijd rijp is een lokaal bestuur te vormen. Als gemeente gaan we de laatste paar jaar door een proces van transitie en wij danken Gerard en Koos voor de stabiliteit die zij bieden als bestuursleden. Op 25 mei 2016 zal er een overdracht zijn van voorzitterschap. Bertjan Kaan zal aftreden als voorzitter en ikzelf, Ferry Timal, zal aantreden en de functie bekleden.

Deze overdracht is in goed overleg gegaan binnen het toenmalig zestallig oudsten team en het drie koppig bestuur. Ook Rafaël Nederland is hierin betrokken middels onze regioleider. Ik ben uiteindelijk voorgedragen om voorzitter te worden. Zelf zoek ik niet alleenstaand de bevestiging van mensen; bovenal zoek ik naar de bevestiging en de roeping van God. Deze heb ik mogen ervaren en ik voel van God en Zijn Geest vrede over het besluit om het voorzitterschap op mij te nemen en zal deze functie met veel passie, wijsheid, leiding en vrede dragen. Daarop kan ik zeggen: "Ja ik wil". Het is een eer om de Heer en Zijn gemeente te mogen dienen op deze manier.

Wij hebben ook onze eerste bestuursvergadering bijeengeroepen en ik heb veel gehad aan onze broeders Gerard, Koos en Bertjan in alles waarin zij hebben bijgedragen om deze overdracht soepel te laten verlopen. Ook onze ontdekkingsperiode van aspirant-oudsten naar ingezegend oudstenschap is onlangs op 28 februari 2016 tot voltooiing gekomen. De route daar naar toe en verslaglegging is al eerder tijdens een gemeenteavond aan bod gekomen. Vragen of opmerkingen hierover kunnen worden nagelezen in de notulen, verslagen en andere bijbehorende papieren van die avond.

Ik kijk er naar uit waar God ons als gemeente brengt en zie er naar uit om samen met u allen dit te doen. Ten slotte zijn wij als kerkgemeenschap één lichaam en aan elkaar gegeven; om samen gemeente te zijn en de bruid van Jezus Christus.

Namens onze oudsten, bestuur en leiders.

Tot uw dienst!

Ferry Timal

Missie, visie, doelen en strategie

Wie zijn wij? Wat is onze DNA

Een gemeente met zonen en dochters van de allerhoogste en enige levende God. Wij zijn voor elkaar geschapen en aan elkaar gegeven. Een familie van broers, zussen, vaders en moeders in het geloof. Wij hebben het verlangen om Jezus te kennen en kenbaar te maken. Wij zijn kinderen van de God die Geneest, Leidt, Voorziet, Benaderbaar is, Vergevend is en ons Lief heeft; Hij die niets liever ziet dan dat wij allen hem kennen en zullen volgen. Hij wenst duidelijk zichtbaar en dienstbaar te zijn in onze levens en vraagt van ons als gemeente om hierin instrumentaal te zijn in woord en daad.

Onze Rafaëlgemeente is sterk beïnvloed door Amy Semple McPhearson, de oprichtster van Foursquare. Zij is de inspiratie voor velen van onze leiders geweest om buiten de menselijke kaders het evangelie te verkondigen door God's wonderbaarlijke kracht....

Andere invloeden of beïnvloeders noem ik hierbij:

- Henk Rothuizen (opr. Rafaël), Jerry Cook en Jack Hayford
- Azusa Street Revival
- Global Alliance en Toronto Revival
- Friends for Ministries in Fellowship / Verenigde Pinkster- en (vol) Evangeliegemeenten

Missie (25 jaar)

God, Jezus Christus, de Heilige Geest en zijn Koninkrijk kennen en bekend maken in de stad en omgeving. Christum Noscere et Notum Facere – Christus Kennen en Bekend Maken. Met een nadruk op een duidelijk aanwezige, krachtige, tastbare, relationele en wonderbaarlijke God.

Visie (5 jaar)

- a. God, Jezus en Heilige Geest, wenst duidelijk tastbaar aanwezig te zijn in het leven van een ieder die hem volgt en wil gaan volgen. Wij dienen, eren en aanbidden een intieme en persoonlijke God (Gen.6:6a). Hij staat centraal en de bruid (daarmede elke volgeling individueel) is afhankelijk van Hem alleen. In woord en daad, in geloof en werken vertegenwoordigen is Hij en Hij alleen ons voorbeeld.
- b. De gemeente is de bruid van Jezus en fungeert als lichaam met Jezus aan het hoofd. Zij is als lichaam instrumentaal in het tastbaar maken van God en faciliteert Zijn aanwezigheid. (Jes. 61:1-2). Iedere volgeling opereert in eenheid in het lichaam en heeft een eigen door God gegeven identiteit, gaven, talenten en karakter (Joh.17:23).
- c. Als volgelingen van Jezus zijn wij vergeven en gered door het offer en wederopstanding die Christus heeft gebracht. Volgelingen zijn als discipelen leerbaar, betrouwbaar en fungeren als ambassadeurs van God en Zijn Koninkrijk.

Man en vrouw verschillend, gelijkwaardig participerend en inzetbaar in Zijn Koninkrijk (Joh.8:31b, Joh.13:35, Joh.15:8-10).

- d. De wereld en omgeving om ons heen; wij maken als gelovigen een positief en actief onderdeel uit van en participeren in de samenleving om ons heen. Echter staan wij als Christenen “in” de wereld en zijn wij niet “van” de wereld. De bruid ziet uit naar de mensen die Jezus (nog) niet kennen, de verlorenen en hulpbehoevenden.

Doel en strategie (voor het komende jaar)

OPVANGEN De gemeente dient een veilige thuis te zijn en een omgeving te bieden voor God zodanig dat Hij Zijn aanwezigheid en heerlijkheid kan uiten. God bouwt aan een gezonde en krachtige gezagsstructuur en die opereren in zijn of haar roeping; duidelijk, herkenbare, dienstbare leidersteam vormen die mensen ook vrij kunnen zetten en die zelf net zo in dezelfde wandel meewandelen in de gemeente. TOERUSTEN Weerbare, toegeruste, participerende, door Gods geliefde en God liefhebbende discipelen maken, afhankelijk van God en interafhankelijk van mensen om hen heen. Wat heeft God voor ons in petto, wat wil Hij samen met ons doen? Mensen helpen om in hun bestemming te komen in kracht, waarheid en gerechtigheid. Een nadruk leggen op onderlinge, verbindende en versterkende relaties en liefde. Samen God's roeping en identiteit te ontdekken. UITZENDEN Geloven is niet alleen op zondag en begint op de maandag. Onze tastbare God wenst elke dag met ons allen te wandelen. Hierin is de bruid instrumenteel, om zoveel mogelijk mensen om ons heen uit te nodigen om God's koninkrijk in te gaan met elkaar. Het is ons doel om gelovigen tot ambassadeurs te maken van Zijn Koninkrijk.

Allereerst hebben wij al vele gesprekken gevoerd met mensen in onze gemeente, leden en vaste bezoekers gelijk. Er zijn meer contact- en relatiemomenten gekomen, waaronder gemeenteavonden, speciale en bijzondere samenkomsten, evenementen, informatieavonden, leidersoverleg, bestuursvergaderingen en zo veel meer. Het elkaar kennen en onszelf aan elkaar bekendmaken, daar zijn we mee begonnen. Daarnaast wilden wij als oudsten ook samen met leiders in de gemeente en daarbuiten samen optrekken in een training die dieper gaat dan kennisoverdracht. Een uitdagende training die ons allen uit onze comfortzone trekt en ons aan elkaar en met name aan God bindt. Wij werken eerst aan onze basis.

Als gemeente zijn wij ook vormend en scheppend bezig met onze identiteit als gemeente maar ook op persoonlijk vlak. Karaktervorming hoort bij dit proces en het duidelijk stellen van doelen en verwachtingen draagt er aan bij. Onze wandel met Christus staat centraal, met name op het gebied van keuzes die wij maken op persoonlijk vlak. Wij willen zoveel mogelijk als ambassade en ambassadeurs van het Koninkrijk fungeren. Om die reden hebben thema's als een Geestelijk gezonde wandel, financieel huishouden en de doop in water en de Heilige Geest de revue gepasseerd. Dit werpt zijn vruchten af en het blijft hard werken aan relaties en intimiteit, maar er ontstaan echte vriendschappen en familierelaties. Op naar meer, naar meer van Hem en meer van elkaar!

Aanbidding

Verslag door Ferry

Zoals jullie weten heb ik na 28 februari 2016 het senior leiderschap van Sophie Kaan overgedragen gekregen en gedurende 2015 ben ik geen deelnemend lid geweest van het aanbiddingsteam. Robyn blijft als visiedrager en domeinhouder betrokken bij aanbidding. Als ik de visie voor 2015 erop nalees en als “buitenstaander” mag en kan ervaren hoe ik de aanbidding heb ervaren in het jaar 2015, dan kan ik maar één ding zeggen: “wat een merkbare en voelbare groei in intimiteit met God en tastbare aanbidding”. Het aanbiddingsteam was ook merkbaar aanwezig in de dienst tijdens de samenkomsten, niet alleen op het podium maar ook in de zaal. Daarnaast zijn ook de kinderen meer betrokken in de aanbidding. Er is een goede start gemaakt voor een nieuw niveau van aanbidding.

Visie en Strategie door Ferry

Wij zijn ambassadeurs en sleuteldragers van God's Koninkrijk, hierin zijn onze aanbidder de voortrekkers. Het begint allemaal bij identiteit en intimiteit. Dit jaar ligt de focus op kennen en bekendmaken, van jezelf als aanbidder, van God en van onze gemeente. Om dit tot stand te laten komen behandelen wij een stuk onderwijs elke aanbiddingsavond en leggen wij nadruk om dieper te gaan met elkaar als team. Wij investeren in elkaar, in onszelf en bovenal in onze relatie met en tot God.

Bemoediging

Verslag, visie en strategie door Monica

Kaarten worden voornamelijk geschreven voor verjaardagen, speciale gebeurtenissen en bemoediging. Voordat ik een kaart namens de gemeente voor iemand schrijf bid ik voor degene, hoe simpel soms de tekst op de kaart ook is. Per jaar probeer ik iedereen die op mijn lijst staat een verjaardagskaart te sturen en minimaal 1x per jaar een kaart ter bemoediging. Ik stop er een stukje van mezelf in, creativiteit, stukjes tekst van liedjes of een spreuk van bijv. Max Lucado. Terwijl ik hiermee bezig ben werkt het ook voor mezelf bemoedigend en ik geniet er echt van.

Graag ben ik z.s.m. op de hoogte van ziekte of andere belangrijke gebeurtenissen oid om iemand een kaartje te sturen! Nu gaat er helaas vaak veel tijd overheen, wat ik erg jammer vind. Stuur eventuele gebeurtenissen in jouw of iemand anders zijn/haar leven door naar mij of naar info@rafaelschoonhoven.nl.

Bijzondere Diensten

Verslag, visie en strategie door Robyn

Bijzondere diensten zijn alle diensten met een speciaal programma. Kerk en School, Kerst, Pasen, Pinksteren, Doopdiensten, en Familiediensten, etc. vallen hier onder.

Verslag Familiediensten: Afgelopen jaar is de Familiedienst een begrip geworden in de gemeente. Enthousiasme is hoog en er zijn veel positieve geluiden over deze diensten waarin “familie zijn” op een bijzondere manier centraal staat. De Familiedienst Team

(Jannie, Wendela, Margriet en Robyn, in samenwerking met Marianne) heeft verschillende thema's naar voren kunnen brengen op een unieke manier. Denk bijvoorbeeld aan "Daniel, een studie van de Eind-Tijd" en hoe er aanvulling werd gegeven door de gemeente aan het "Daniel-vasten". Wat was dat mooi! Of neem het parkoers: "Eenheid Werkt" met boog en pijl maken en team spelletjes spelen om samen een doel te bereiken. Pasen was hier een mooi voorbeeld van, "Jezus, Onze Bruidegom Gods" werd prachtig overgebracht en beleefd mede door het toneelstukje van Marianne en de vlaggendans van de kinderen.

Vervolg: Zo zien we de kracht om een specifieke thema uit te werken op een manier die af mag wijken van een traditionele preek. Het samen zijn en samen eten blijft een kern aspect van gemeente zijn met elkaar en hoort dus ook bij deze diensten. Gezinnen met kinderen blijven bij elkaar en het woord wordt verkondigd. We blijven aanpassingen maken waar nodig en gaan voorwaarts met de visie beschreven in het visiedocument van 2015.

Creatieve aanbidding & Kunst

Verslag, visie en strategie door Wendela

Gods Koninkrijk zichtbaar maken in creativiteit. Mijn verlangen is als mensen een zichtbaar of tastbaar beeld zien, dat het hen verwondert en het hun hart raakt. Woorden kunnen het verstand prikkelen, beelden raken vaak direct het hart. Een Bijbeltekst wat mijn hart en passie heeft is:

Fil. 4: 8 en 9: broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Iedereen heeft iets scheppend in zich en heeft ideeën of dromen van de Schepper ontvangen. Alles wat vorm en kleur heeft, kan ingezet worden op weg naar een boeiende, kleurrijke gemeente.

Creatieve aanbidding is zeer breed en heel divers en beslaat veel terreinen, hieronder zijn een paar voorbeelden hopende dat het komende jaar er vele zintuigen geprikkeld gaan worden:

- Het mede vormgeven van de familiedienst;
- Een profetische geïnspireerd beeld geboren laten worden;
- Foto's en beeld van de website in kleur en vorm;
- Bedenken van een campagne om de straat op te gaan ter ondersteuning van een evangelisatieproject.

We willen dat in een ieder stimuleren. Ben jij een creatieve aanbidder die echt en puur wil leven zoals God je bedoeld heeft? En je wilt kleur en vorm brengen in jouw leven en je omgeving? Meld je bij Wendela.

Vrouwenmorgen door Margriet

Tijdens de vrouwen morgens willen we een plek zijn waar geloof groeit. Waar de aanwezigheid van God zelf is. Een plaats waar de liefde van de Vader zichtbaar is. Waar we Zijn stem horen en ontdekken wie we zijn en welke erfenis we hebben als kind van God. We hebben zoveel gekregen om uit te delen. Een plaats waarin je wordt aangemoedigd om je uit te strekken naar hetgeen God voor jou persoonlijk in petto heeft. Als er een moeilijke situatie is waar iemand in zit, willen we om die persoon heen staan en haar bemoedigen. We willen ruimte geven aan het creëren van iets nieuws. Ontvangen, zichtbaar maken en doorgeven!

De kernwoorden zijn:

Ontmoeting!

Elkaar bemoedigen!

Iets creëren, maken!

Diaconaat

Verslag, visie en strategie door alle oudsten

Op dit moment is er voor het diaconaat nog geen officiële domeinhouder. Vragen, ideeën of verzoeken worden op dit moment door het gehele oudsten team onder de aandacht gebracht. Vervolgens wordt hier met de grootst mogelijke zorg mee omgegaan. Grote gemeentelijke c.q. regionale diaconale vraagstukken die via het IKB (inter-kerkelijk-beraad) onze aandacht vragen, worden door de gezamenlijke kerken en/of gemeenten opgepakt. Specifiek voor het IKB is Gerrit-Jan hiervoor het aanspreekpunt. Hierbij valt te denken aan huisvesting, aanvragen asielzoekers, verdeling gesponsorde kerstpakketten en oprichting SUN (Stichting Urgente Noden). Diaconale vragen kunnen gesteld worden per e-mail via info@rafaelschoonhoven.nl.

Evangelisatie

Verslag, visie en strategie door Gerrit-Jan

Rafaël Schoonhoven strekt zich uit om mensen bekend te maken met de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus. De boodschap van redding, bevrijding, genezing en heling.

Deze boodschap staat bij iedere ontmoeting op zondagen en andere momenten centraal. Hiernaast worden op bijzondere momenten specifiek de boodschap gedeeld door o.a. met andere kerken, gemeenten en organisaties gezamenlijk op te trekken. Door gezamenlijk overleg worden diensten/evenementen voorbereid. Te denken valt op dit moment aan de Parkdienst (in Springerpark), Tentdagen, IMO, IKB en

gemeenschappelijke gebedsavonden/bidstonden. In 2015/2016 hebben we opnieuw ondersteuning toegezegd aan Alpha Youth en de Alpha cursus Schoonhoven. Over de Tentdagen en onze inzet/ondersteuning als gemeente, daar worden op dit moment nog gesprekken over gevoerd. Bij de tentdagen wordt gekeken of dit concept in de huidige vorm zal worden voortgezet of dat het over een geheel andere boeg wordt gegooid.

Altijd is er ruimte voor nieuwe initiatieven en om op straat te gaan evangeliseren of samen met anderen iets te organiseren waarbij wij als gemeenschap meewerken. Denk bijvoorbeeld aan het evenement voor Schoonhoven Noord "Het Kinderfeest", verslag door Samantha. Er is visie om vanuit een team op te trekken en acties te organiseren en zodoende de gehele gemeente erbij te betrekken. Deze acties kunnen in de meest brede zin van het woord ontwikkeld worden met de voorwaarde dat de Heilige Geest de leiding heeft. Ik zie er met enthousiasme naar uit!

Evenementen

Verslag door Ferry

Evenementen worden georganiseerd door en voor ons als gemeente, dus gezien als "kerk gericht" maar buiten de samenkomst of discipelschap momenten om. Afgelopen jaar hebben we met enkele regelmaat spelletjesavonden georganiseerd. Met super veel plezier! Ook hebben wij tweemaal op een zondag een spelletjesmiddag gehad waar ook jonge kinderen aan deelnamen! Super goed voor onderlinge relaties. We zijn van plan dit voort te zetten in 2016! Er komen nog meer evenementen o.a. van sportieve aard. Ben je benieuwd?! Gerrit-Jan is het aanspreekpunt voor evenementen.

Facilitaire zaken

Verslag, visie en strategie door Ferry

Ontzorgen en waardering zijn de sleutelwoorden sinds 2016. Gemeente zijn doen wij met zijn allen en daarbij helpt goede communicatie, verantwoordelijkheid nemen en ervaren met zijn allen en soms heel goed delegeren. Als de koster de deuren niet open doet en de ruimte niet klaarzetten, dan staan we in de regen. Als het rolluik niet naar boven gaat op de zondag na de dienst, nou dan moeten we helaas met een droge keel naar huis van al dat praten zonder drinken ;-)

Dit is wat ik wil zeggen over deze twee facilitaire (vaak ondergewaardeerde) taken, wij als gemeente, als leiding van de gemeente en als persoon zijn jullie veel dankbaar. Ik moet met name denken aan iedereen die vroeg opstaat om het gebouw te openen en lang blijft na de dienst blijven om de koffie/thee te schenken om vervolgens nog daarna het weer op te ruimen en het gebouw te sluiten. Het is heel wat. Ik waardeer jullie inzet en dank jullie hiervoor. Met heel mijn hart. Jullie zijn essentieel in het thuisgevoel dat ik krijg van Rafaël Schoonhoven. Hierin zijn wij ook dankbaar voor de goede zorgen van de W.Z./Eimert, Ben van der Vlist en de heren van CC-Vision.

De opdracht aan alle dienstknechten des Heren in deze teams is: blij communiceren, blij elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid om samenkomsten met zijn allen

te dragen en deleger de dingen die je uit handen kunt geven. Ons doel is om te kunnen genieten en wat mij betreft dat wij eens per vijf weken ingeroosterd staan (behalve als je vaker wilt helpen uiteraard).

Gemeenteweekend/dag

Verslag, visie en strategie door Gerrit-Jan

In 2014 hebben wij voor het laatst een gemeenteweekend gehad en in 2015 hebben wij helaas geen gemeenteweekend noch dag georganiseerd. Het is zo belangrijk om met elkaar op te trekken als gemeente van Jezus Christus zodat we met elkaar de veelkleurige liefde en wijsheid van onze God mogen ontdekken. Om deze reden pakken wij het in 2016 weer op. In 2016 is er wel een gemeente dag georganiseerd voor jong en oud. Wij zijn op de fiets bij de eendenkooi in Streefkerk geweest en hebben allen genoten van een geweldige lunch en avondeten. Wij hebben goede gesprekken gehad en een goede tijd samen. Met name dank aan de familie Huisman, Marianne en Sophie in de voorbereiding. We kijken er naar uit om volgend jaar nogmaals zoiets of een weekend te organiseren. Help je mee? Ga je mee?

Jeugdwerk

Tieners/teenzz!!! verslag door Monica

God voorziet steeds weer in leuke, creatieve ideeën waarmee ik de tieners kan aanmoedigen in hun geloofsleven. Zelf zie ik groei in relatie met elkaar en in relatie met God. Ik ben dankbaar voor de gesprekken en momenten die we mogen delen en ik zie uit naar wat God door onze tieners heen gaat doen! Ook geloof ik dat ze meer en meer een plekje binnen de gemeente hebben gekregen in de afgelopen 2 jaar, waardoor ze nu ook meer groeien en opbloeien naar hoe God ze bedoeld heeft. Daarnaast geniet ik er van om korte preken voor te bereiden en heb hierin ook ontdekt dat God mij ook daarin een talent heeft gegeven die ikzelf niet goed kende! Vaak bedenk ik er iets creatiefs bij of vragen om over door te praten.

Ik heb er niets anders dan een positief gevoel bij :)

Jongeren verslag, visie en strategie door Ferry

Wij hebben het voornemen om meer te gaan doen voor de leeftijd 17 t/m 25. De invulling daarvan is nog niet geheel bekend. Wel dienen er nog gesprekken te komen met Rafaël Nederland, om daar eventueel aansluiting te vinden.

Kinderwerk

Visie Kinderwerk 2016

De belangrijkste boodschap die we de kinderen mee willen geven is de liefde van God. God wil de kinderen laten weten dat Hij er is en hoeveel Hij om ze geeft. Als kinderwerker mogen wij Hem vertegenwoordigen. De kinderwerkers willen de kinderen Zijn liefde geven, oprechte en onvoorwaardelijke liefde. We willen dat de kinderen weten dat ze waardevol zijn voor God.

Het kinderwerk wil bijdragen aan de Bijbelse (geestelijke) opvoeding van de kinderen. De kinderwerkers geven Bijbels onderwijs, omdat we willen dat de kinderen God leren kennen, leren liefhebben en groeien in karakter dat door de Geest gevormd is. We willen de kinderen helpen ontdekken wie God wil zijn in het leven van de kinderen, ieder persoonlijk. Het is ons verlangen dat de kinderen een ontmoeting krijgen met God en een relatie met Hem mogen hebben, dat ze Zijn aanwezigheid mogen voelen en Zijn stem zullen verstaan, nu en in de toekomst. Ons gebed is dat de kinderen mogen groeien in geloof en de vrijmoedigheid zullen hebben om ook uit te stappen in geloof, dat ze nu al hun gaven mogen gaan gebruiken die God ze geeft. Dan zullen er bijzondere dingen gaan gebeuren. *Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.* Psalm 8:3.

Om dit ook echt in de praktijk te doen, zijn we begonnen bij de Gideonsbende met 'Tijd voor de Koning'. Tijd met de Koning houdt in dat de kinderen de tijd nemen om in de aanwezigheid van God te komen, om Hem te danken en te luisteren naar wat Hij zegt. Ons verlangen is dat de kinderen de liefde van de Vader leren herkennen en ermee vertrouwd raken. Als de kinderen gaan ontdekken wie ze zijn, Gods kinderen, zal dit hen vrijmoedig maken en zal dit verandering brengen in hun geloofsleven. We willen op deze manier waarde hechten aan de uitstorting van de liefde en de kracht van de Vader in deze tijd. We geloven dat kinderen op deze manier het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

Strategie en jaarplan 2016

We willen ook dit jaar weer programma's en thema's aanbieden die de kinderen aanspreken. Daarvoor zullen we, waar nodig, nieuwe (les)boeken en materialen aanschaffen. Dit jaar willen we graag een laptop aanschaffen, zodat we ook meer met beeld- en geluidmateriaal kunnen gaan werken.

Vanuit het kinderwerk willen we een bijdrage leveren bij speciale gelegenheden, zoals Pasen, Kerst, opdragen van een baby, afsluiting (kinderwerk)seizoen etc. Ook willen we weer meewerken aan het Kerk & School project en Actie Schoendoos.

Ons verlangen is om met de kinderen meer uitstapjes te maken, maar ook om zelf een kinderfeest te organiseren. De kinderen hebben een speciale plaats in het hart van God. Wie het hart van de kinderen raakt, raakt ook het hart van God. De kinderen horen bij Zijn gezin, Zijn gemeente. Daarom zouden we graag willen dat de kinderen een meer zichtbare plaats krijgen in onze gemeente door ze ruimte te geven voor bijv. een kinderpraise, toneelstuk, dans etc.

Verslag 2015

Ook dit jaar kijken we terug op een mooi en bewogen jaar in het kinderwerk. We hebben mogen werken aan prachtige projecten zoals Kerk & School, Actie Schoendoos en de mini-musical van Krummel met Pasen. Ook hebben we het Loofhuttenfeest met elkaar mogen vieren.

De groep kinderen is in 2015 hetzelfde gebleven. Na de zomervakantie zijn we wel weer terug gegaan na de drie oorspronkelijke groepen: Oogappeltjes (0-3 jaar), Prinsen & Prinsessen (4-7 jaar) en de Gideonsbende (8-12 jaar). We merken dat dit de juiste beslissing was, want we zien dat de kinderen uit de middelste groep nu echt meer op hun plek zijn en dat ze nu groeien in geloof en in relatie met elkaar.

Het team met kinderwerkers is wel klein en meer kinderwerkers zou zeer gewenst zijn. Na de zomervakantie is Margreet ons team al komen versterken.

Ons gebed blijft om te mogen groeien in geloof en in aantallen (kinderen & kinderwerkers).

Onderwijs & Discipelschap

Verslag, visie en strategie door Robyn

Wat onderwijs betreft, zijn er afgelopen jaar in het onderwijs mooie dingen gebeurt! We hebben verschillende mensen uit de gemeente horen spreken tijdens Ted Talks, waarna de aanwezigen interactieve groeps gesprekken hebben gevoerd. Thema's zijn geïntroduceerd en zowel eigen sprekers als gastsprekers hebben heel gevarieerd en vol passie over deze topics gesproken. Thema's die aan de orde zijn gekomen: Jezus Centraal, Identiteit: Aanbidders, Heilige Geest, Goddelijke Financiën: Tienden en Offers, Jesaja 61, Radicale Onderlinge Liefde, Gezonde Gezagsstructuur, Eenheid, Weerbare en Strijdbare Christenen en Johannes 13-17. Wat ook heel mooi is geweest, is hoe de thema's vaak samen gingen met het boek waarmee de Gideonsbende in het kinderwerk bezig was. Zo was er een rode draad van onderwijs (denk aan kennis maar ook geestelijke overdracht) in verschillende bedieningen.

Ook belangrijk om te benoemen, is dat we steeds meer over de vorm van onderwijs geven nadenken. De "Griekse" manier van kennisoverdracht is en blijft fijn, toch is er heel veel te zeggen over de "Hebreeuwse" manier van leren en denken (ervaren). Bij onderwijs denkt men vaak aan informatieoverdracht (voornamelijk door één iemand) en informatie ontvangen. In discipelschap wordt een koppeling gemaakt met het aanleren van iets op een interactieve en tastbare manier. In de Familiediensten, tijdens de Ted-talks, conferenties en trainingen, zien we een vorm van onderwijs te omschrijven als "discipelschap" die meer op de "Hebreeuwse" vorm lijkt. Dit wordt nog vervolgd....

Missie: Jezus Christus openbaren door HET WOORD (Logos en Rhema) opdat de liefde toe zal nemen en Jezus Christus bekend zal worden gemaakt aan al het vlees (door de werking van Zijn Heilige Geest). De Christenen toerusten om te regeren samen met Jezus Christus als actief deel van Gods Koninkrijk.

Strategie 2016: Onderwijs ondersteunen in de gemeente in de verschillende bedieningen. Reguliere zondag samenkomsten afwisselen met interactief onderwijs en preken (specifieke sprekers). Doorgaan met de strategie zoals in 2015 uitgezet.

Specifieke Thema's (aan verandering onderhevig):

"Het Koninkrijk van God", "Daniel een Studie van de Eindtijd", "Jezus, Onze Bruidgom Gods", "Aanbidding", "de Gezegende Vrouw", "Binnenstebuiten", "Aanstekelijke Christen", "Vertrouwen", "Bidders Neem Plaats!" en samenkomsten zonder een specifiek thema zijn ook belangrijk in het geheel.

Discipelschap:

Wekelijks komen wij samen om 20u00 in de Familiekamer voor de "Familieavond" groeigroep. We hebben verschillende interactieve trainingen gevolgd en boeiende gesprekken gehad onder andere over "Wat is vrijheid?" en "Wat betekent gemeente zijn?". Na een tijd is de groep kleiner geworden, vooral door veranderingen in het aanbiddingsteam qua planning, daarna is ook de invulling van de avonden aangepast. Nu focussen we op het uitdiepen van de preek van de afgelopen zondag, gebed (gemeente en regiobreed) en getuigenissen delen!

Wij zijn ook begonnen met een Leiderschapstraining die geleid wordt door een extern team. Zodat we allemaal de training kunnen volgen met elkaar. We komen om de week donderdagavond samen. Van september t/m december 2016 zal deze training opnieuw gegeven worden door het externe team aan een ieder die zich wil aansluiten! Vooral ook leiders vragen wij om hieraan deel te nemen.

Begin 2017 zal de vervolg training starten: Going Deeper (Diepgang).

Pastoraat & Herstel

Verslag, visie en strategie door Wendela

God is een God van kracht, overwinning en blijdschap. Hij is voor eeuwig en zijn verlangen is de hemel op aarde brengen. Jezus is hierin ons grote voorbeeld. Het is een kostbaar proces als mensen een bewuste keuze maken af te willen rekenen met de pijn uit het verleden, zodat hun toekomst daardoor niet meer wordt bepaald. God heeft ons geroepen te leven in vrijheid en te leven vanuit een diepe overtuiging dat je in de ogen van onze Heer Jezus zeer waardevol bent en dat je succesvol bent hier op aarde. God heeft ons geroepen in een koninkrijk van overwinning. *Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar* Mattheus 11:12.

Maar gij zult de Here, uw God dienen; dan zal Hij uw brood en water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Ex. 23:25

Groter is Hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. 1 Joh 4:4

Werp al u bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

Relatie

In het afgelopen jaar zijn er bezoeken geweest met 2 oudsten met bezoekers van de gemeente. Er vonden goede en leuke gesprekken plaats. `Droom je nog? En komen je

verwachtingen uit? We staan, als oudste altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven. We luisteren graag. In de gemeente worden onderling diverse bezoeken afgelegd om elkaar te bemoedigen. Wil je hier in meedoen? Spreek gerust af met mensen die open staan voor gesprek of een bezoek. Reageer gerust of raadpleeg de bellijst of ga spontaan langs bij medegelovige in de gemeente.

In de komende periode zullen we meer in gesprek gaan hoe we verder invulling willen en kunnen geven aan pastoraat binnen de gemeente. Voor het aanspreekpunt van het Pastoraat kunt u mailen: gebed@rafaelschoonhoven.nl of neem contact op met Wendela.

SOZO

We zijn in de gemeente gestart met Sozo. Sozo is een Grieks werkwoord dat vertaald wordt met: 1. redden / genezen / bevrijden en 2. uit lijden verlossen / heel maken / redden van de straf van het oordeel. Sozo is een unieke bediening voor innerlijke genezing en bevrijding met als belangrijkste doel dat blokkades in het persoonlijke contact met God worden opgeruimd en persoonlijke verbondenheid met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt hersteld. Zo wordt het mogelijk om tot je doel te komen en het leven te leven waartoe je bent bestemd.

- Sozo is een bediening voor innerlijke genezing/bevrijding
- Sozo wordt door de Geest geleid, is eenvoudig, snel en effectief
- Sozo helpt problemen herkennen in minuten in plaats van jaren
- Sozo helpt de relatie met God te herstellen zodat men kan leven zoals bedoeld

We willen er binnen de gemeente meer vorm aan geven en later evt. buiten de gemeente. Er zijn personen die al een Sozo training hebben gevolgd en zij die het gaan volgen. De Sozo bediening is een samenwerking met Bethel Sozo Ministries (Redding, CA) en Bethel Sozo UK. Op de website <http://wordpress.bethelsozo.nl> vindt u meer informatie. Zij die er meer van willen weten of hier aan mee willen doen kunnen zich melden bij Wendela.

Voorbede

Verslag, visie en strategie door Wendela

Paulus schreef: *Ik bid dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van de andere mensen te houden. Net zoals ik steeds meer van jullie ga houden. Zo zal Hij jullie geloof steeds sterker maken. Uiteindelijk zullen jullie helemaal volmaakt zijn voor onze God en Vader, op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt met alle mensen die bij Hem horen.* 1 Thess 3:12-13

Gebed is de motor van de gemeente. We willen hier op diverse manieren vorm aan geven en in bepaalde gevallen doen wij dit al:

- We zijn bezig om een krachtig voorbiddersteam te vormen, een groep bidders dat bidden speciaal op het hart heeft. Een moment in de week krachtig dingen los bidden of juist vastbinden, zodat een stukje van de hemel op aarde zichtbaar wordt;
- Woensdagavond in “De Familiekamer” is zo’n plek, waarin we ruimte maken voor gebed. Het kan een specifieke gebedsavond zijn of n.a.v. een onderwerp iets uitbidden of in het omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen door gebed of profetie of getuigenis;
- Zondagmorgen voor de dienst is er voorbede in de ruimte achter de receptie;

- Jan en Lida hebben gekozen om te bidden zowel voor de zondagse dienst om 9.15 uur tot 9.45 uur en zijn erg trouw op de woensdagavonden;
- Tevens zijn we bezig met het maken van een gebedslijst, waarin mensen gaan bidden voor specifieke doelgroepen en de daarbij behorende personen, zoals oudste, kinderen, jeugd enz. verwachtend dat er een mooi gebedsnetwerk zal ontstaan. Iedereen zou hier thuis aan mee kunnen doen, zodat er voor iedereen specifiek gebeden kan worden; als er meer vraag en bidders zijn kunnen we hier beter vorm aan geven.

Het is zeer wenselijk dat het gebedsteam uitbreidt. Als je een bidder bent, meld je aan bij Wendela. Ook voor gebedsverzoeken kun je mailen naar gebed@rafaelschoonhoven.nl.

Welkomteam

Verslag, visie en strategie door Gerrit-Jan

Rafaëlgemeenschap Schoonhoven wil bekend staan/zijn als een warme gemeente. Een plaats waar iedereen een warm welkom ontvangt en iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Dit welkom karakteriseert de onvoorwaardelijke liefde van de Here Jezus Christus. Op zondagmorgen voorafgaand aan de dienst maar ook bij elke andere ontmoeting zal één of meerdere personen van het welkomteam leden en bezoekers begroeten en een hartelijk en warm welkom heten. Nieuwe bezoekers ontvangen een welkompakket. Dit bevat een aantal info A 5jes en proclamatiekaarten. Bezoekers met kinderen met extra kinderinformatie. Het welkomteam is tevens het eerste aanspreekpunt, de vraagbaak en infocentrum van de gemeente en het is dus daarom goed om op de hoogte te zijn omtrent de concrete informatie van reilen en zeilen in de gemeente (plaats toiletten, garderobe, parkeren, kinder- en tienerdiensten, tijden, koffie, info op tafels, spreker, nazorg- en gespreksteam, enz.).

Het welkomteam heeft voor, tijdens en na de bijeenkomst goed (oog)contact met de leiding van de dienst. Bijzonderheden worden direct doorgegeven zodat daar adequaat op gereageerd kan worden. Welkomteam heeft goed inzicht en kennis van de bezoekers in de gemeente en nauw contact met de mensen van het nazorgteam. Het welkom heten is een biddende taak. Ook tijdens de dienst is voortzetting van dit gebed een krachtig wapen. Tijdens bijeenkomsten op zondag staat er een welkombord vooraan de straat. Dit bord kan ondersteuning krijgen van beachvlaggen. In de komende periode zal ik kijken wat mogelijk is.

Techniek & Geluid

Verslag, visie en strategie door Ferry

Begin 2015 is er als doel gesteld om rust te creëren binnen de techniek en hier zijn zeker slagen in gemaakt. Als kleine gemeente zijn wij altijd zeer gezegend met technische mensen waaronder Edward, Dominique en Miquel. Ook dit jaar hebben zij zich geweldig ingezet. Wij hebben helaas afscheid genomen van Dominique als ondersteuning in de techniek en hebben Stein er ondertussen bij gekregen. Uiteraard staan wij altijd open voor nieuwe (of oude) mensen binnen deze bediening. Ook is er ondertussen zoiets als een akoestische dienst, waarbij de techniek wat eenvoudiger op te zetten is door het aanbidningsteam zelf. Onze droom en wens voor 2016 is om mensen zodanig in te zetten dat we zowel kunnen genieten van hun dienstbaarheid als van hun deelname aan de zondagsdienst. Dus niet te veel bezig zijn, niet te veel ingeroosterd, maar ook genieten

van Gods aanwezigheid en normale deelname aan de samenkomsten. Wij proberen taken overdraagbaar te maken voor verschillende technische niveaus en proberen vooruit en mee te denken. Voor de meesten is één keer per vier of één keer per vijf samenkomsten ideaal – dit wordt bijna gerealiseerd. Verder blijven wij ons altijd inzetten om de aanbidding en het onderwijs ten dienste te kunnen zijn met hetgeen wat wij als techniek doen.

Zending/Zaaien

Verslag, visie en strategie door Ferry

Onze gemeente ondersteunt financieel Father House Movement en initiatieven zoals People International. Ook hebben wij Bep van Solinge, Irma Bonte, Anthony Trustfull en Margriet Smit mogen ondersteunen. We zien uit naar wat daaruit nog verder tot stand gaat komen. Na het vertrek van Piet van Walsem bij en overdracht van F.H.M. ondersteunen wij hem niet persoonlijk meer maar wel de bediening die in goede handen is achtergebleven. Ook Pim en Sonja van Arnhem ondersteunen wij in het werk dat zij verrichten voor People International. Wij hebben als voornemen om meer als gemeente zelf zendingsreizen en zaai-projecten te starten. Hiervoor dient nog een visie en strategie geformuleerd te worden. Binnenkort volgt er meer.

Kinderfeest

Verslag, visie en strategie door Samantha

Dinsdagmiddag 3 mei hebben we een kinderfeest mogen organiseren in Schoonhoven Noord. Dit is een wijk waar veel problemen zijn en veel (voormalig) asielzoekende en Marokkaans-Nederlandse gezinnen wonen. Tijdens de voorbereidingen kregen we echt het gevoel dat we niet een kinderfeest bij ons in de kerk moesten houden, maar dat we naar buiten moesten gaan. De kinderen ontmoeten daar waar ze leven. Het doel was dus ook een laagdrempelige evangelisatie-actie, waarin we de aandacht en liefde van Jezus wilden geven aan de kinderen. We hebben echt Gods leiding gevoeld tijdens de voorbereidingen. Het ging soepel en deuren gingen voor ons open. Ook was het goed dat er samenwerking was tussen de verschillende kerken.

We begonnen de middag met lekker pannenkoeken eten. Daarna was er een sketch waarin we het Bijbelverhaal van de Verloren Zoon hebben uitgebeeld. De rest van de middag hebben we allerlei spelletjes gedaan en voor de oudere kinderen was er een voetbaltoernooi. Het kinderfeest was een groot succes! Het was heerlijk weer en de opkomst was boven verwachting! We hebben ongeveer 140 kinderen mogen verwelkomen en ook een groot aantal ouders. De sfeer was erg goed en ontspannen. De kinderen waren vrolijk en deden enthousiast mee. Het was bijzonder om te zien dat kinderen uit verschillende culturen met elkaar speelden en plezier hadden. Ouders waren verrast en bleven gezellig helpen en kletsen. We hebben zoveel leuke reacties gekregen op ons initiatief. De ene ouder bood aan om een volgende keer mee te helpen en weer een andere ouder vertelde dat ze haar kinderen nooit op dit terrein liet spelen, maar dat ze dat nu met een gerust hart doet. Achteraf werd zelfs één van ons gevraagd om naar een gemeentevergadering te gaan over deze wijk. Het is goed om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. We zien uit naar wat God verder gaat doen in deze wijk en in de rest van Schoonhoven!

Domeinen

Als oudsten hebben wij de invulling rondom domeinen, “Regeren in het eigen Domein” en “Dienen in een ander Domein” voortgezet. Hierin is weinig veranderd en is de domeinhouders structuur en namen die erbij horen bekend gemaakt tijdens een vorige vergadering. Mocht u hier meer over weten, mail naar info@rafaelschoonhoven.nl.

Lidmaatschap

Als oudsten hebben wij de invulling rondom lidmaatschap vooralsnog hetzelfde gelaten als de jaren hiervoor. Ieder nieuw lid vult naar eigen eer en geweten een lidmaatschapsformulier in van onze gemeente; in dit proces wordt er o.a. gevraagd naar je wandel met Jezus Christus en als oudsten verwerken wij vervolgens het formulier. Wij gaan met elke aanvraag secuur en zorgvuldig om. Er volgt altijd een gesprek met twee oudsten nadat het formulier is ingediend en na dit gesprek wordt het lidmaatschapsproces voltooid. Als iemand zijn lidmaatschap opzegt wordt er altijd een gesprek aangevraagd door de oudsten aan het “vertrekkende” lid. Wij willen en kunnen van elk gesprek leren en benaderbaar zijn voor leden om in gesprek te gaan.

Onderlinge relaties (o.a. kerken)

Er is in Schoonhoven een Interkerkelijk Beraad (IKB). Er worden hiervoor vergaderingen belegd waarin de dominees, pastoors, voorgangers en vertegenwoordigers van kerkgemeenschappen van Schoonhoven/Regio aanwezig zijn. Onze gemeente heeft deelgenomen aan deze vergaderingen. Daarnaast hebben wij ook zitting in “Kerk en School” en meerdere andere lokale initiatieven. Onze onderlinge lokale relaties verlopen tot dus ver goed en voorspoedig. Verder wonen wij verschillende inter-kerkelijke en inter-denominale bijeenkomsten, conferenties, trainingen en samenkomsten bij. Deze zijn zowel binnen als buiten de regio. Dit geldt overigens voor meerdere bedieningsgroepen en oudsten/leiders binnen onze gemeente.

Rafaël Nederland en Foursquare

Zoals bekend zijn we een zelfstandige gemeente, aangesloten bij Rafaël Nederland en die is op haar beurt weer aangesloten bij ICFG (International Church of the Foursquare Gospel) oftewel Foursquare. We zijn bijzonder blij met deze familierelatie die ons tot steun is en op verschillende wijzen ondersteuning aanreikt. Dankzij deze relaties kunnen we als gemeente gebruik maken van mogelijkheden die we zelf niet kunnen bieden. Regelmatig wijzen we mensen op de verschillende mogelijkheden zoals cursussen, conferenties en dergelijke die regionaal, nationaal of internationaal worden geboden. Als extra manier om (persoonlijke) vorming, groei, ontwikkeling en herstel te stimuleren.